

Czaar Peterhuisje



Ansichtkaart uit 1903

Zeventiende-eeuws arbeidershuisje aan 't Krimp te Zaandam, waar [Czaar Peter](#) in 1697 een week verbleef. Het huisje wordt jaarlijks door zo'n 10.000 personen bezocht, onder wie een flink aantal Russen. Het in 1632 gebouwde houten arbeidershuisje werd tot 1780 in tweeën bewoond. Na die tijd werd het pand een bezienswaardigheid. Graaf Orlov, commandant van de Russische vloot, was in 1780 de eerste adellijke bezoeker, nadien zouden er velen volgen.

In 1800 werd het huisje gekocht door Jan Anthonie Bulsing, kastelein van herberg [De Otter](#) op de [Dam](#) te Zaandam, om afbraak te voorkomen en zijn nering te doen toenemen. In de jaren daarop werd het huisje bezocht door koning Lodewijk Napoleon en in 1811 zelfs door keizer Napoleon.

Na de [Franse tijd](#) werd de interesse uit Rusland groter. In 1818 schonk koning Willem I het pand aan [Anna Pauwlona](#), grootvorstin van Rusland. Vermoedelijk heeft zij het voorhuis laten slopen en het achterhuis waarin Czaar Peter had gelogeed laten overkappen met een pannendak, dat rustte op stijlen met open bogen. Na haar overlijden in 1865 verviel het huisje aan Prins Hendrik Willem Frederik, die het geheel liet overbouwen. In 1886 werd het huisje door koning Willem II geschonken aan keizer Alexander III van Rusland, op wiens bevel het huisje op een stenen fundament werd geplaatst en geheel werd geschraagd. Diens zoon, Czaar Nicolaas II, liet de huidige stenen ombouw neerzetten, alsmede de conciërgewoning en de stenen omheining. Na de Russische revolutie bleef het huisje Russisch bezit, tot het in 1948 werd overgedragen aan de Staat der Nederlanden. Per 1971 werd het feitelijke beheer overgedragen aan Zaandam, thans Zaanstad.

[actualiseren](#)

From:
<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:
<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=czaar2>

Last update: **2020/09/07 12:05**