

Groenhout, Franciscus van

Haarlem, 1651 - Zaandam, 11 oktober 1714

Franciscus van Groenhout, rooms-katholiek priester te Zaandam aan het Kalf. Van Groenhout, geboren uit een aanzienlijk Haarlemse familie, was bacelier aan de Hogeschool van Leuven. Hij werd in 1684 pastoor van 't Kalf, was zeer geleerd en beheerste het Latijn, Grieks, Hebreeuws, Frans en Italiaans. Voorts was hij kapittelheer van Haarlem. Eind 1700 reisde hij in gezelschap van mgr. [Petrus Codde](#) en anderen naar Rome, waar Codde ter verantwoording werd geroepen bij de paus, vanwege zijn opvattingen over de leerstellingen van [Cornelius Jansenius](#) (zie: [Oud-Katholieken](#)).

Na zijn behouden thuiskomst uit Rome, waar Codde tegen zijn zin werd vastgehouden, bleef Van Groenhout tot aan zijn dood pastoor op het Kalf. Hij was, zowel bij katholieken als niet-katholieken, zeer bekend. Toen hij overleed was dat in de Zaanstreek een belangrijke gebeurtenis: [Claes Arisz. Caescoper](#) maakte er in zijn journaal uitgebreid gewag van. Hij werd begraven in de Oostzijderkerk te Zaandam.

D. Kerssens

From:
<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:
<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=groenhout>

Last update: **2019/02/01 20:25**

