

## Hornman, Wim

Tilburg 21 juni 1920 – Heemstede 3 november 1996

Wilhelmus (Wim) Johannes Maria Hornman was eind jaren vijftig woonachtig in Zaandam en was chef-redacteur van [De Zaanlander](#). Hij schreef reisreportages over Afrika en Zuid-Amerika, die ondermeer in [De Typhoon](#) werden gepubliceerd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij in Tilburg gearresteerd en belandde in een concentratiekamp in Duitsland. Hij ontvluchtte een transport, dook onder en werd door de Amerikanen bevrijd. Terwijl kranten in Tilburg melding maakten van zijn overlijden was hij militair-burgemeester voor de Amerikanen in Gross- und Klein Zimmern bij Darmstadt.

Hij begon na de oorlog als journalist bij Het Nieuwsblad van het Zuiden en vertrok in 1952 als oorlogscorrespondent naar Korea. Hij schreef verder romans over de tweede politionele actie in Indonesië.

In 1959 ging hij naar Zuid-Amerika en wijdde er artikelen en boeken aan, zoals de roman *De rebel* (1968), over het leven van de priester Camilo Torres Restrepo (1927-1966) en *De rode bisschop*, een geromantiseerde biografie van de Braziliaanse bisschop Dom Helder Camara.

Vele boeken van Hornman werden vertaald en uitgegeven in Engeland, Frankrijk, Oost- en West-Duitsland, Noord-Amerika en Spanje.

### Zie verder:

[Wikipedia over Wim Hornman](#)

From:  
<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:  
[https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=hornman\\_wim](https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=hornman_wim)

Last update: **2019/06/16 10:38**

