

Köhne

Exploitanten van 'Het Wapen van Londen' in Zaandam, van 1791 tot in 1946. De winkel was met name ook bekend door het interieur, dat uit het einde van de 18e eeuw stamde. Bij de opheffing van de winkel werd dit geschonken aan het [Openluchtmuseum te Arnhem](#) (1946).

De tabakszaak van Köhne werd in 1791 aan de Zuiddijk in Zaandam gevestigd door Jan Warnar Köhne, die in zijn geboorteplaats Hannover (Dld) al zijn bezittingen had verkocht en lopend naar Zaandam was gekomen. Na een paar jaar verplaatste hij zijn winkel naar de Dam en weer enkele jaren later naar de Zuiderkerkstraat. Ondanks moeilijke omstandigheden (tijdens het [Continentaal stelsel](#) was er bijvoorbeeld een Frans monopolie op tabak en verwerkte Köhne de tabak clandestien) groeide zijn onderneming.

Omstreeks 1825 hield Köhne zelfs drie brikken van ieder rond de 250 à 300 ton in de vaart (tot einde 19e eeuw). Köhne was ongetrouwd en na zijn dood (1828) werd de zaak overgenomen door een neef, Johann Herman (tot 1844), later door diens zonen Jan (1884) en Remmert (tot 1902), en tenslotte door Remmert's zonen Coen en Remmert.

Bij het sluiten van de zaak in 1946 bleef een tegeltableau hangen. Dit werd na de sloop van het pand in de jaren zeventig in de noordmuur van het toen daar gevestigde restaurant gemetseld.

From:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=kohne>

Last update: **2020/09/07 12:07**