

## Ons Lokaal



Afbeelding beschikbaar gesteld door Anton van Daal

Houten gebouw aan de Dorpsweg van Wormer dat tot 1851 diende als Doopsgezinde Vermaning. Naar schatting heeft dit pand daar 200 jaar als kerk dienst gedaan. Na de oplevering van een stenen Vermaning werd de gesloopte houten kerk gekocht door Willem Dekker die het gebouw als pakhuis overplaatste naar de Westzijde 181 in Zaandam. Omstreeks 1880 werd het pand door de Vergadering van Gelovigen weer als kerkzaal in gebruik genomen. Als zodanig raakte het pand buiten gebruik in 1972, toen dit kerkgenootschap de voormalige Hervormde Kapel 'Onder de Roeden' te Zandijk in gebruik nam. Van 1974 tot 2001 was sprake van leegstand en uiteenlopende bestemmingen, onder meer vieringen van een Pinkstergemeente. Sinds 2001 wordt de kerkzaal gebruikt als repetielokaal door het [Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor](#) die het pand ook voor verhuur beschikbaar stellen.

Voor een bijzonder uitgebreide verhandeling over het wel en wee van dit vrijwel aan het oog onttrokken Godshuis klikt u [hier](#) voor een bezoek aan de site ReliWiki.

From:  
<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:  
[https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=ons\\_lokaal](https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=ons_lokaal)

Last update: **2017/06/24 07:49**

