

Schipper, Lieuwe C.

(Zaandam 1808-Velp 1870)

Kinderdichter en samensteller van een uitgebreid 'Liber Amicorum'. Lieuwe Schipper, thans nagenoeg vergeten, genoot in zijn tijd een zekere reputatie als kinderdichter. Nicolaas Beets schreef een voorwoord voor zijn eerste boekje, 'Gedichtjes voor kinderen' (Haarlem 1838), en noemde hem 'Schipper, wiens kennismaking mij zeer aangenaam was'. Na 'Gedichtjes voor kinderen' (duidelijk beïnvloed door Hieronymus van Alphen) verschenen nog vier dichtbundeltjes, alsmede enkele verzamelingen dichtstukjes met 'luim en ernst voor volwassen lezers'.

In 1834 begon hij met het samenstellen van een Vriendenrol; hij verzamelde bijdragen van de dichters Beets, Bilderdijk, Da Costa, Kinker, Van Lennep, Potgieter, Tollens en anderen. In een der bijdragen (1870) wordt gesproken van een 'keurig bewerkt stuk pronkzilver' dat 'onze geëerbiedigde, welgeliefde koninginne' aan Schipper ten bewijze van haar ingenomenheid met diens letterarbeid schonk.

[actualiseren](#)

From:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=schipper2>

Last update: **2016/04/23 14:47**

