

Stolk, Robert (Rob)

Zaandam 23 februari 1946 - Amsterdam 31 maart 2001



Rob Stolk begaf zich met zijn bruid Sara Duys op een witte fiets naar het [stadhuis te Zaandam](#) (1965) (foto Jacques Klok)

Medeoprichter en een der kopstukken van de provo-beweging. Provo, van provocatie, werd in 1965 te Amsterdam opgericht en verwierf zich snel nationale en zelfs internationale faam, zowel door het politiek-anarchistische engagement als door de beweging georganiseerde ludieke acties en alternatieve plannen, zoals het witte-fietsen-plan.

Rob Stolk was vanaf het begin bij [Provo](#) betrokken. Twee keer werd hij voor zijn activiteiten tot gevangenisstraf veroordeeld: in 1966 wegens opruiing, in een satirische brief had hij opgeroepen tot het opblazen van de IJ-tunnel en liquidatie van de leiding van de Dienst Publieke Werken en in 1969, na de [Maagdenhuisbezetting](#). Rob Stolk werkte na zijn provo-tijd in zijn in 1968 opgerichte drukkerij. In 1965, kort na de oprichting van Provo, bracht Rob Stolk Zaandam in de landelijke aandacht.

Hij trouwde daar en maakte de gang naar het stadhuis op een ongebruikelijke manier.

Rob Stolk overleed in 2001 op 55-jarige leeftijd als gevolg van een hartaanval.

From:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=stolk>

Last update: **2020/09/07 12:08**