

Wiesbaden

Voormalig hofje "om de Noord" te Zaandijk. Het pad is ontstaan na 1750, de naam is eind 19e-eeuws. Dorpstimmennan Klaas Musch had er toen twee rijen houten woningen gebouwd. Hij vroeg burgemeester Andries Smit Gz. wat het mooiste plekje van de wereld was. Diens antwoord 'Wiesbaden' bepaalde de naam van het pad.

From:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/> - **ZaanWiki**

Permanent link:

<https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=wiesbaden>

Last update: **2020/09/07 12:04**